

Hallo lieve mensen.



Weer 'n maand voorbij. We zijn zó de maand oktober 'ingegleden'.
Nou, we kunnen bijna zeggen: 'ingeregend'!
Want we hebben wat water naar beneden zien komen! En veel wind hebben we ook gehad en op sommige plaatsen wat vorst aan de grond.
Maar morgen, vandaag is het 15 oktober, krijgen we, als het weerbericht uitkomt, een zómerse dag! Het kon wel 24 graden worden.
M'n tuinstoel staat nog buiten, dus laat die zonnestrallen maar komen...
Donderdag komt er weer regen...

Het is ook weer de tijd van de 'spuitjes'.

Vanmiddag de griepsput gehaald in het Ontmoetingscentrum. Ik wilde er lekker, door het zonnetje, met m'n rollator naar toe wandelen.

Ik wilde wel, maar helaas, m'n rug wilde niet. Even bij m'n hulp aangebeld en ja, ze was thuis en ze had ook tijd om met de auto met me mee te gaan.

Om half drie moest ik daarna bij de tandtechnieker zijn hier op 't Heuvelplein, daar kon ik dus zelf heen met de rollator, dat is niet zo ver. En tussendoor heb ik 1 ½ uur op de bank geslapen. Gelukkig had ik de wekker gezet, anders had ik geheid doorgeslapen. Ik heb zo van die dagen, dan lijkt het wel of ik de hele dag kan slapen.

Vrijdag in het Vitaliek bloed prikken en urine inleveren, de zg. jaarlijkse A.P.K.-keuring. Dan gaat 'n vriendin mee, die moet zelf ook, dus dat gaat mooi in een moeite door.

En dan komt er ook de corona-prik nog aan, maar dat is pas in november. Die ga ik ook halen, ik heb helemaal geen corona gehad, nooit, en ik hoop dat zo te houden. Ik ben twee weken geleden wel bij vrienden geweest, de man werd 80 jaar. 'n Week daarna hadden hij en zijn vrouw allebei corona. Nou, ik heb ze een knuffel gegeven, maar ik, gelukkig, geen corona.

Vandaag, dag later dus, 16 oktober stond er 'n heel stuk in de krant over het wel en wee van de E-fietser. Er stond ook een stukje onder van mensen, die vallen op de openbare weg in Eindhoven.

Toen ik nog fietste kwam ik weinig slechte stukken weg tegen.

Maar nu ik met een rollator loop, dus op het trottoir, nu kom ik situaties tegen...je moet echt altijd kijken waar je loopt. Op zoveel plaatsen liggen

tegels los of steken omhoog. Ik heb eens gedacht: Zal ik de Gemeente bellen, als ik er weer wat tegen kom? Maar dat wordt een lijst waar bijna geen einde aan komt. Ik geniet liever van de bloemen in de tuinen, dan dat ik steeds maar naar beneden moet kijken of ik m'n nek niet kan breken...gelukkig heb je steun aan zo'n rollator. Ik hoor het dus van meerdere mensen met een rollator, die ondervinden dus hetzelfde. Tja, wat eraan gedaan?

Briefje met pen meenemen en telkens, als je weer zo'n situatie tegenkomt, opschrijven waar precies en opbellen naar het Gemeentehuis. Als ze dan telkens dezelfde persoon aan de lijn krijgen, dan zullen ze daar ook wel een beetje 'gaar' worden.

Het zou veel fijner zijn, als alle mensen hun eigen trottoir eens een inspectie-beurtje gaven en dan de Gemeente bellen om dat door te geven. Want ze komen het wél repareren.



Nou, wat vandaag een 'zomerse dag' zou worden, is toch in mijn beleving althans, wat tegengevallen.

Halverwege de middag ging de lucht al betrekken. Wég zon!

'k Ben benieuwd of het vandaag soms al gaat regenen.

Het voelt aan als 'iemand blij maken met een dooie mus' ...

Nou, dan maar wat gaan doen. 3 Wassen gedraaid, alles op 't kleine kamertje gehangen, droogt vanzelf daar.

Volgende week weer gezellig naar Marcienne breifabriek in Duitsland. Dat is een middag-uitstapje, dus dan kan ik mooi mee.

O jee: de kasten hangen vol... Maar als ik iets leuks tegenkom, dan gaat het toch weer mee naar Beek en Donk. Ik vind het altijd een gezellig 'uitje'. Wat buurten met de buurvrouw die naast je zit. Er zitten ook wel eens dames de hele weg 'te dutten'. Dan zie je niets van je omgeving. Maar ja: als je zit te buurten dan zie je óók niets, haha!

Onze Vrouwenbeweging loopt op een eindje, jammer maar het is niet anders. Zonder bestuur begin je nou eenmaal niets.

De bestuursleden die we hadden, die hebben tientallen jaren hun 'job' verricht. Maar die worden ook ouder en op een gegeven moment is de koek gewoon op. En geen leden, die het stokje wel over willen nemen. Dan is het dus 'over en uit'.



2 November: ALLERZIELEN. We zijn dan met onze gedachten en ons gevoel bij alle familieleden en vrienden die zijn heengegaan.
'n Bloemetje, 'n kaarsje, 'n gebedje...

Ik wens u allen een mooie novembermaand toe, misschien wel met mooie zonnige dagen.

Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof.